

# ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

## το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, στις 11:30 το ΠΡΩΙ

### στη συμβολή των οδών ΔΡΑΜΑΣ & ΞΑΝΘΙΠΗΣ !

Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Σεπολίων "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" θέλει να εκφράσει σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις την αηδία, την οργή και την αγανάκτηση του για τα γεγονότα που αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες με το κύκλωμα μαστροπών, βιαστών και παιδεραστών με θύμα, μέχρι αυτή τη στιγμή, ένα κορίτσι 12 χρονών.

Καταγγέλλουμε τον τρόπο προβολής και διαχείρισης του ζητήματος από μερίδα των ΜΜΕ που έφτασαν στο σημείο να προβάλλουν εικόνα του κοριτσιού και να "πολιορκήσουν" το σπίτι του.

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τις αρμόδιες αρχές:**

>>> Την συνεχή και ολόπλευρη στήριξη του ανήλικου κοριτσιού, όλων των παιδιών της πολύτεκνης οικογένειας και κάθε θύματος.

>>> Την διερεύνηση και διελεύκανση της υπόθεσης σε όλη την έκταση και τις προεκτάσεις της.

>>> Την αποκάλυψη και δημοσιοποίηση των στοιχείων όλων των εμπλεκομένων.

>>> Την παραδειγματική καταδίκη τους με τις ανώτερες ποινές.

*Με σφιγμένο το στομάχι για όσα παρακολουθούμε και αποκαλύπτονται ...*

*Με κρύο νου για όσα μπορούμε να ερμηνεύσουμε ...*

*Με ζεστή καρδιά και άγχος για το θύμα ...*

Είμαστε υποχρεωμένοι πέρα από την αυτονόητη αηδία, οργή και καταγγελία να διατυπώσουμε τις σκέψεις μας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον γιατί δεν είναι ο σκοπός μας να παρακολουθήσουμε παθητικά την επικαιρότητα μέχρι αυτή να ξεχαστεί.

Πίσω από τέτοιου είδους φρικιαστικά και δυστυχώς επαναλαμβανόμενα γεγονότα βρίσκεται **ένα σάπιο σύστημα που αναπαράγει και θέλει να επιβάλλει σε όλους τους τόνους τις σάπιες αξίες του!**

Μία από αυτές λέει ότι «...**όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται...**» και μία άλλη λέει «...**ο θάνατός σου η ζωή μου...**». Με αυτές τις σάπιες αξίες και με τις δυσκολίες της ζωής να αυξάνονται κοντεύει η βαρβαρότητα να γίνει συνώνυμο της καθημερινότητάς μας!

**Το αδίστακτο τσούρμο σάπιων ανθρώπων που αγοράζουν και πουλούν ένα 12χρονο κορίτσι λες και είναι αντικείμενο είναι η χειρότερη ένδειξη του σάπιου συστήματος και των σάπιων αξιών του!**

Αυτή η σαπίλα δεν αθώνει προφανώς τους θύτες γιατί είναι επιλογή τους να "κολυμπάνε" μέσα στη δυσωδία της και επιδιώκουν να έχουν ωφέλη και κέρδη ΟΜΩΣ υποχρεώνει όλους τους υπόλοιπους να μη δείξουμε ΑΝΟΧΗ και να υψώσουμε ΑΣΠΙΔΑ για τα θύματα τα σημερινά αλλά και τα "αυριανά", για τα παιδιά μας αλλά και όλα τα παιδιά της γειτονιάς και κάθε γειτονιάς !

**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ στη βία, στους βιασμούς και την κακοποίηση!**

**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ στη φτώχεια, την πείνα και τον κοινωνικό αποκλεισμό!**

**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ στην εκμετάλλευση και την εργασία ανηλίκων!**

**ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** είναι να μη λείπει κανένα παιδί από το σχολείο και να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε εφόδια και αγαθά για το μέλλον !

**ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** είναι κάθε παιδί να ζει και να αναπτύσσεται σωστά ακόμα και όταν η οικονομική δυνατότητα των γονέων δεν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό !

**ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** είναι η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η κατανόηση !

**ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** είναι τα όνειρα, τα αιτήματα, η διεκδίκηση !

Η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές έχουν την πρώτη και κύρια ευθύνη πέρα από διακηρύξεις και ευχολόγια να φροντίσουν έτσι ώστε:

- Να εξασφαλιστεί ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και νοσηλευτής σε κάθε σχολείο και δήμο.
- Να οργανωθούν σε μεγάλη έκταση ενημερωτικά προγράμματα στα σχολεία από επιστημονικούς κρατικούς φορείς για το φαινόμενο της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
- Να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό η λειτουργία κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών και των γυναικών καθώς και για τη στήριξη των οικογενειών τους.
- Να υπάρχουν μέτρα στήριξης των οικογενειών με άνεργους γονείς και ιδιαίτερα των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.
- Να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί και αξιοπρεπείς συνθήκες κατοικίας και διαβίωσης ως στοιχειώδη προϋπόθεση και βάση για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.
- Να επεκταθεί παντού το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε κανένα παιδί να μην πεινάει.
- Να οργανώνονται σε μεγάλη έκταση δωρεάν προγράμματα αθλητικής και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία τις απογευματινές ώρες, για να συμμετέχουν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας σε δημιουργικές δραστηριότητες.
- Να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την προστασία, την ομαλή και σωστή ανάπτυξη των παιδιών που θα χρειαστούν αυτές τις δομές.

Ως άνθρωποι με οικογένειες και παιδιά και εγγόνια, ως σύλλογος της γειτονιάς θεωρούμε τα παραπάνω μέτρα απαραίτητα, στοιχειώδη και αναγκαία έτσι ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά κανένα παιδί εκτεθειμένο και ανυπεράσπιστο ΟΜΩΣ όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα τα θεωρούν αδικαιολόγητο «κόστος» & τα αρνούνται ... Γι αυτό χρειάζεται να δυναμώσει η συλλογική διεκδίκηση, ο οργανωμένος αγώνας! Είναι απαραίτητο να παρθούν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση παντού, σε κάθε σχολείο και σε κάθε γειτονιά!

*Μάζεψε τη ψυχή σου κι όρμα...γιατί αν γλυτώσει το παιδί ... ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ !*

